

Ken de Bijbel

Een beknopte bijbelstudie over verschillende onderwerpen

Herziene Statenvertaling

25. Troost

2 Korinthe 1:3,4

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Psalm 119:50

Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.

Psalm 147:3

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Johannes 14:18

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Hebreeën 13:5b

Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Mattheus 5:4

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

26. Genezing

Psalm 34:20

De rechtvaardige heeft veel ellende, resj maar uit dat alles redt de HEERE hem.

Jakobus 5:14-16

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Psalm 103:3

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Lukas 17:14b

En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.

Ken de Bijbel

Een beknopte bijbelstudie over verschillende onderwerpen

Herziene Statenvertaling

Maleachi 4:2

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

Handelingen 9:34a

Jezus Christus maakt u gezond.

Psalm 107:20

Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

2Koningen 20:5b

Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken

Jeremia 30:17a

Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE,

Jesaja 53:4-6

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Mattheus 10:1

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Exodus 15:26

Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Markus 16:17-18

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
