

Het moet wel zo zijn

Nu begrijp je nog niet waarom Ik dit doe, maar later wel.

-Johannes 13:7

Er werd eens aan iemand gevraagd waarom hij geloofde dat het leven verder gaat na de verandering die we de dood noemen. “Het moet wel zo zijn,” antwoordde hij, “om af te maken wat we begonnen zijn.” Dat lijkt een heel logische verklaring, als je er eens over nadenkt. Als een jongen dagenlang in de weer is geweest om een vliegtuigje te bouwen gooit hij het niet opeens op de vuilnishoop, nadat hij er zoveel werk aan heeft gehad. Nee, hij wil er graag mee naar buiten gaan om het hoog in de lucht te zien vliegen.

Je bestelt geen geluidsinstallatie om je huiskamer mee te sieren zonder dat er geluid uit komt. Nee, je luistert naar de radio en je speelt prachtige muziek af en geniet van je aankoop.

Zou het dan kunnen zijn dat God het ook zo met ons doet? Hij leert ons toch zeker niet van die diepe lessen voor niets? Hij geeft ons toch niet al die ervaringen, en loodst ons niet door de diepe stormen van het leven heen om ons uiteindelijk achter te laten in het lege niets?

Nee, dat doet Hij niet. In Romeinen 8 lezen we: “Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.” We pakken de gebroken draad weer op en maken af waar we aan begonnen zijn. Zo zal het toch zijn?

Eens zullen we het begrijpen.

Niet nu, maar in jaren die komen gaan,
misschien in ons volgend bestaan,
zullen we de bedoeling van tranen begrijpen
en zien dat dingen altijd verder gaan.

Dan pakken we de gebroken draad
en maken we af wat we begonnen zijn.
In de hemel wordt alles duidelijk gemaakt,
daar laat God ons alles zien.

Hij weet de weg, Hij heeft de sleutel,
Hij leidt ons met een vaste hand.
Op een dag, met ogen zonder tranen zien we beter;
Ja, boven in de hemel, daar in Zijn prachtig land

Vertrouw dan al je levensdagen op Hem,
wees niet bang, Hij beantwoordt al je vragen.
De weg is lang maar probeer te zingen en te prijzen,
houd moed dat Hij de weg zal wijzen.

-Naar een lied van James McGranahan (1840-1907)