



## De stralende gloed

---

*Ik ben de Here, uw God, die u leert wat goed voor u is en die u de paden wijst waarlangs u moet lopen.*

*-Jesaja 48:17*

“Wanneer ik vermoeid ben en teleurgesteld” ... zegt een begane schrijver, “wanneer de grijze luchten overgaan in de donkere nacht, wanneer de vogels niet meer zingen en de bloemen hun laatste geuren afgeven, wanneer alles uitvalt en op herfst lijkt, dan hunker ik naar Hem die op Zijn troon zit met de zomer van de liefde in Zijn ziel en dan voel ik dat aardse liefde slechts het licht geeft van een glimworm vergeleken bij de stralende gloed uit het hart van God.”

Andere lichten zijn misschien vaag of ontbreken, jouw licht is niet te zien omdat je rouwt en treurt en verlangt naar de aanraking van de liefdevolle hand van een geliefde die er niet meer is, maar de aanraking van God is altijd aanwezig.

*‘Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.’*

*Jozua 1:9*

Hij heeft je lief door al je pijn en angst heen en zal je op Zijn tijd laten zien waarom Hij het allemaal toestaat.

**Naar een artikel uit Streams in The Desert**

