



## De vreedstichter

---

*Auteur Onbekend*

Pietersen en Klaassen konden elkaar niet meer luchten of zien. Ze waren allebei lid van de plaatselijke kerk, maar na een hoog oplopende ruzie konden ze niet meer met elkaar door dezelfde deur. Het begon voor iedereen een probleem te worden.

Een vriend van de beide mannen besloot daarom om er iets aan te doen. “Jezus zei dat we vreedstichters moeten zijn, dus dat ga ik proberen te zijn,” dacht deze man. Zo kwam het dat hij op zekere dag naar zijn vriend Pietersen stapte en hem vroeg:

“Hee Pietersen, wat denk je eigenlijk over mijn vriend Klaassen?”

“Over Klaassen?” briepte Pietersen. “Die rotzak... daar heb ik geen goed woord voor over!”

“Maar,” sprak de vriend gemoedelijk, “je zult moeten toegeven dat hij erg goed voor zijn kinderen zorgt. Hij is toch zeker een goede vader, nietwaar?”

“Hmm”, bromde Pietersen... “Dat klopt. Dat moet ik hem meegeven. Hij is een goede vader. Maar verder is het helemaal niets met die vent!”

De volgende dag stapte de vreedstichter naar Klaassen en zei hij: “Hallo Klaassen...Weet je wat ik gisteren gehoord heb van Pietersen?”

“Van Pietersen? Van die blaaskaak? Dat zal ongetwijfeld niet veel goeds geweest zijn!”

“Dat viel mee,” antwoordde de man. “Hij zei dat je een goede vader bent!”

“Huh?” antwoordde Klaassen verbaasd. “Zei hij dat?”

“Ja...dat heeft hij echt gezegd. Wat denk je nu over Pietersen?”

“Wat ik al zei...Een blaaskaak. Aan die man heb je niets!”

“Maar,” zei de vrede­stichter weer, “Je zult moeten toegeven dat hij een eerlijk mens is. Hij zegt dingen die waar zijn!”

“Ja, dat klopt,” sprak Klaassen. “Hij zegt dingen die waar zijn!”

Daarna stapte de vrede­stichter weer naar Pietersen.

“Moet je horen, ik heb zojuist met Klaassen gesproken, en hij zei dat je een eerlijk mens bent!”

“Zei hij dat,” vroeg Pietersen verrast. “Dat kan ik haast niet geloven!”

“Ja, hoor. Ik heb het hem zelf horen zeggen!”

De volgende zondag zaten beide mannen weer in de kerk. Deze keer zaten ze geen meters uit elkaar en na afloop spraken ze zelfs weer even met elkaar. Het ijs was gebroken en al snel waren de problemen verleden tijd.