

## Dauw van de hemel

Als dauw zal Ik Israël verfrissen. Zij zal bloeien als een lelie en haar wortels diep uitslaan als de ceders van de Libanon. (Hosea 14:5)

Dauw is de bron van frisse en vruchtbare velden. Het is de manier waarop de natuur het oppervlak van de aarde telkens weer vernieuwt en verfrist. Dauw wordt echter alleen 's nachts gevormd, als de hectische wereld tot rust is gekomen. Alles moet stil zijn. Als de wind te hard waait, of als het stormt, kan de verfrissende dauw niet op de planten ontstaan. Maar in de rust van de nacht, als de bloemen stilletjes wiegen in een zachte bries en de stilte haast voelbaar is, openen zich de huidmondjes en kan het gewas een verfrissend bad nemen. En met God, en op geestelijk gebied, is het niet anders.

God wil ons ook dagelijks geestelijk verfrissen en vernieuwen. Zonder de dauw van God drogen we uit en verliezen wij onze vreugde en vruchtbaarheid.

Helaas onderschatten wij het belang van die geestelijke dauw nog al eens, en laten we het niet toe dat onze harten op tijd bewaterd en verfrist worden.

En als dat gebeurt zien we dat vrijwel direct terug in ons dagelijkse leven. Dat zijn die dagen waarop we ons vermoeid en ongeïnspireerd door het leven heen worstelen, en onze hoofden erbij laten hangen zoals treurige bloemen die al dagen niet behoorlijk te drinken hebben gehad.

Vreemd eigenlijk, als je er aan denkt dat wij het doorgaans niet in ons hoofd halen om onze lichamelijke noden te verwaarlozen, maar geestelijk gezien hebben we er niet zo veel problemen mee om zo nu en dan eens een steekje te laten vallen.

Er zou eigenlijk geen dag voorbij mogen gaan waarop wij ons niet persoonlijk laten verfrissen door de hemelse dauw waar God ons mee wil zegenen. En dat gebeurt niet zomaar.

Net als bij de planten op het veld daalt ook geestelijke dauw alleen op ons neer als wij stil zijn. Alleen als wij ons stilletjes terugtrekken bij de Heer en onze hoofden op Zijn liefdevolle borst laten rusten kan de dauw op ons neerkomen. Maar als wij gespannen zijn, of de tijd niet willen nemen om helemaal tot rust te komen werkt het niet, ook al zitten we uren met onze Bijbel voor onze neus. Dan zal de dauw niet komen.

Daarom zegt de Bijbel dat wij ons stil moeten terugtrekken in onze binnenkamer en de deur stevig achter ons moeten sluiten. En dan, in de stilte van de tempel van ons hart, moeten wij rustig en in volle overgave wachten op wat er komen gaat. Het is vaak nog het moeilijkst om te blijven zitten tot het wonder geschiedt en wij volledig verfrist en vernieuwd worden door de hemelse dauw van God. Dan zijn we klaar. Dan is het leven weer vol inspiratie en stralen we met de kracht van God.

