

# Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk



Nummer 7-5

"In mijn gebed," zei een jonge christen, "zag ik Jezus die liefdevol naar drie biddende vrouwen keek die naar Hem uitriepen. Jezus knielde neer bij de eerste vrouw, omhelsde haar innig en fluisterde woorden van aanmoediging. Vervolgens legde Hij kortstondig Zijn hand op het hoofd van de tweede vrouw, en deed tenslotte niets bij de laatste, biddende vrouw, ofschoon er duidelijk een blik van diepe liefde en waardering in Zijn ogen waarneembaar was. Ik dacht dat de eerste vrouw erg geliefd moest zijn door de Heer. Hij gaf haar zoveel aandacht en warmte. De laatste vrouw, ofschoon geliefd door de Heer, was ongetwijfeld ver bij de Heer verwijderd, gezien het feit dat Jezus weinig aandacht aan haar schonk. Maar toen ik het aan Jezus vroeg zei Hij dat het precies andersom was. De eerste vrouw was nog niet erg sterk in haar geloof en viel voortdurend ten prooi aan angst en twijfel en had daarom veel extra liefde nodig. Het geloof van de tweede vrouw was standvastiger, maar het geloof en vertrouwen bij de derde vrouw was zo onwankelbaar dat ze niet voortdurend een bewijs van Zijn liefde nodig had. Ze wist dat God altijd naast haar stond, of ze er nu iets van voelde of niet.

## Echt geloof?

In 1 Petrus 1:7 staat: "Door moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet." Wat wil dat zeggen, een 'echt geloof'? En wanneer weet je of je geloof echt is? Heb je wel een 'echt geloof' als je soms twijfelt en wat kun je doen om een echt geloof te hebben?

Aan de ene kant is er veel wat wij kunnen en moeten doen om ons geloof te voeden en te versterken. Als Christenen hebben wij een zekere discipline nodig om onze gedachten bij God te brengen en daar te houden. Iemand die niet het juiste voedsel eet zal lichamelijk snel verzwakken en dat geldt zeker ook op geestelijk gebied. Als wij halfslachtig omgaan met ons geloof en er voornamelijk mee bezig zijn om onze eigen verlangens te bevredigen, zou het ons eigenlijk niet mogen verbazen dat we te maken krijgen met twijfels en geloofsonzekerheid. Aan de andere kant is het geruststellend dat ons geloof niet alleen maar afhangt van onze eigen inzet. Paulus zei: "Laten we onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof." (Hebreeën 12:2) Jezus is de grondlegger van ons geloof. Hij inspireert ons geloof, Hij bouwt het op en zal het uiteindelijk vervolmaken. Hij maakt het 'echt'. En daar gebruikt Hij dit aardse leven voor. Hier op aarde leren wij dingen die wij zelfs in de hemel niet kunnen leren.

Hoe zou je in de hemel, waar geen tranen en pijn zijn, kunnen leren over Gods onvoorwaardelijke steun in het midden van soms ondraaglijke pijn? Wij leren God juist kennen als de trouwe Herder die Zijn leven voor Zijn schapen neerlegt, als wij Zijn liefde ervaren in het diepe duister. Hier op aarde leren wij Hem kennen, zodat wij Zijn eer in de Hemel met volle overtuiging kunnen bezingen. Zelfs Jezus leerde gehoorzaamheid door het lijden dat Hij hier in menselijke gedaante meemaakte. Wat een wonder en wat een mysterie. Ofschoon dit aardse leven in het aangezicht van de eeuwigheid misschien niet veel lijkt voor te stellen is juist onze aardse reis uiterst belangrijk en kostbaar. Dit is de plaats waar ons geloof 'echt' kan worden gemaakt. Als het geloof in een menselijk hart geboren wordt is het eerst nog zwak en kwetsbaar. Het moet nog rijpen en groeien. Het moet nog 'echt' worden. Als gebeden niet snel beantwoord worden ligt de twijfel op de loer. "Waarom overkomt me dit, God? Ik verdien beter!" Zo denken we allemaal wel eens. Maar juist dan, in die tijden van twijfel en onrust gaat God aan het werk. Dan begint Hij ons geloof te smeden en te vormen.

Dan staan we aan de poorten van een 'echt geloof'. En zo is het bouwen van dat echte geloof waar Petrus het over had, het werk van God. Maar we kunnen Hem wel helpen door ons op Hem te richten en niet langer onze ogen op de vluchtige schittering van deze tijdelijke wereld met haar vergankelijke schatten van goud en zilver te houden.

