

Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk



Nummer 6-5

Bobbie had van moeder te horen gekregen dat hij onder geen voorwaarde in het meer mocht zwemmen. Het water was door het hete weer erg vervuild en hij zou doodziek kunnen worden. Toen Bobbie even later naar het dorp ging om voor zijn moeder wat appels te kopen had hij toch zijn zwembroek aan en spartelde hij niet veel later in het vervuilde water. Toen hij de volgende dag doodziek in bed lag gaf zijn moeder hem er van langs. “Waarom had je een zwembroek meegenomen, nadat ik je verboden had om te zwemmen?” “Ik dacht...” antwoordde Bobbie zwakjes, “ik dacht dat het verstandig was om mijn zwembroek mee te nemen voor het geval ik in de verleiding zou komen om toch te zwemmen.”

De tunnel

God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen. Daar hangt uiteindelijk alles van af. Ofschoon wij gelimiteerd zijn in onze vrijheid door ons menselijk lichaam en door bepaalde natuurwetten, is het Gods plan dat wij als vrije mensen zelf kunnen en mogen beslissen hoe we ons door dit leven slaan.

Die vrijheid van menselijke keuze is misschien wel het grootste goed dat God ons gegeven heeft. Maar het brengt ook enorme verantwoordelijkheden met zich mee en dat geldt zeker voor onze relaties met onze medemens. Soms vinden we het bijvoorbeeld wel makkelijk als we een ander voor ons laten kiezen. Dan gaan we onze door God gegeven verantwoordelijkheid uit de weg. Er zijn mensen die daar graag gebruik van maken en menen te weten hoe een ander mens zijn leven moet inrichten. Goede raad is uiterst kostbaar en wordt door iedereen verwelkomd, maar manipulatie is heel wat anders en daar kunnen problemen uit voortkomen. Jezus gaf niets anders dan goede raad, maar als puntje bij paaltje kwam dwong Hij niemand om ook maar een stap te verzetten, als die persoon daar zelf niet achter stond. Ieder mens is vrij om zelf te kiezen.

Uiteindelijk zal ook ieder mens zelf verantwoording aan God moeten afleggen over het leven dat hij geleid heeft. Toch zijn er ook aan die vrijheid bepaalde door God ingestelde grenzen.

In een bepaald opzicht zou je Gods wil kunnen zien als een grote, ruime tunnel waarin wij onze weg zoeken. Je kunt naar rechts lopen of naar links. Je kunt vooruit gaan, of je kunt omkeren en teruglopen. Je kunt ook besluiten om niets te doen en domweg te gaan zitten. Je kunt zelf kiezen wat je doet en hoe je loopt, maar er zijn begrenzingsen. Je kunt maar tot zover naar de ene kant of de andere kant lopen en als de tunnel een bocht maakt zul je met de bocht mee moeten of je dat nu wilt of niet. Maar hoewel we in die tunnel alle kanten op kunnen, is het wel Gods verlangen dat we vooruitgang maken en op weg gaan naar het licht aan het eind van de tunnel. De tunnel loopt tenslotte altijd naar de juiste richting en naar het doel, het leven buiten de tunnel. En het is duidelijk dat sommige keuzes die we in de tunnel maken beter zijn dan andere keuzes. Wat zijn de betere keuzes? Voor een Christen is een keuze voor God en het volgen van Zijn plan voor ons persoonlijke leven altijd de beste. Als wij ons aan Hem durven over te geven en Zijn leiding proberen te ontvangen gaan we met grote stappen voorwaarts naar het licht aan het einde van de tunnel. Helaas luisteren we niet altijd even goed of zijn we soms zelfs opstandig omdat wij Zijn stem niet begrijpen. Dan lopen we de andere kant op. Weg van het licht. Dat kan. Die vrijheid heeft God ons gegeven. Maar uiteindelijk komt er ook dan toch het moment waarop we ons realiseren dat we de verkeerde kant op lopen. Dan keren we snel weer om en lopen we met blijdschap en misschien weer wat wijzer naar de richting van het licht aan het einde van de tunnel.