

Een engel raakte hem aan

Hij ging liggen en viel onder de braamstruik in slaap. Maar terwijl hij daar lag te slapen, raakte een engel hem aan. (1 Koningen 19:5)

God berispt zijn vermoeide kind niet als het zich met hart en ziel voor het koninkrijk heeft ingezet, maar geen kracht meer over heeft. Zo staat er in Openbaring 2:2 de tekst: "Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent." De Griekse vertaling zou haast beter vertaald kunnen worden met iets in de trant van: "Ik weet dat u veel goed doet en heeft gewerkt tot vermoeienis toe." Het overkwam Elia in het Bijbelverhaal toen hij uitgeput onder een boom neerzakte en ontmoedigd begon te wensen dat hij maar beter naar de hemel kon gaan want alles wat hij deed was toch zinloos. Maar dat gebeurde niet. Er geschiedde iets heel anders, want er kwam een engel die hem aanraakte.

En zo werkt dat bij ieder kind van God. Dus ook bij jou en mij. Waar we ook doorheen gaan, wat ons ook overkomt, God weet er van en Hij heeft Zijn engelen voor ons klaar staan. Er is geen wildernis, geen plaats, hoe donker ook, waar God geen engel naar ons toe stuurt.

Elia, die net als wij een mens met aardse gevoelens was, vergat dat ook. Stel je eens voor, nadat die machtige krijger van het geloof er door zijn onverschrokken houding op de berg Karmel voor had gezorgd dat heel Israël God weer aanbad werd het hem allemaal teveel toen hij hoorde dat de goddeloze koningin Izebel nu achter hem aanzat. Hij zag er geen gat meer in. Dat is dus wat je krijgt als je je inzet voor Gods koninkrijk? Dan moet je rennen voor je leven. En alles wat Elia nog zag was de duistere depressie van zijn problemen. Maar nadat hij God had gevraagd of hij mocht sterven omdat hij er geen zin meer in had en al zijn werk toch zinloos was, stuurde God hulp. Hij werd aangeraakt door een engel, die hem verfriste en kracht gaf.

Voelen wij ons ook niet vaak zo, als de stormen van het leven om ons heen razen en wij denken dat de problemen te groot zijn geworden? Hoe vaak worden wij niet verleid om het bijltje er maar bij neer te gooien omdat wij er net als Elia geen gat meer in zien? Niemand schijnt ons tenslotte te begrijpen en alles was gewoon een grote vergissing. En dan opeens, terwijl wij ontmoedigd neerzakken tegen de stam van een boom, raakt een engel ons aan. En niet eens zomaar een engel, maar de engel des Heeren, Jezus zelf. Jezus, die zelf ook een engel nodig had toen hij zich in de Hof van Olijven voorbereide op die vreselijke kruisdood, raakt ons gebroken hart aan.

Vergeet het nooit. God stuurt ons Zijn engel als wij vermoeid en uitgeput zijn. God geeft ons wat wij nodig hebben en berispt Zijn vermoeide kind niet.