

Zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft

1 Timotheus 5:22

Gemaakt in de beeltenis van God... uitgerust met een vrije wil, met de mogelijkheid om te denken, met God te communiceren, en geschapen met een eeuwige, onsterfelijke geest. Kan het nog beter worden? Hoe schoon is de mens wel niet in de ogen van God.

Maar wij, in onze zondige hoogmoed, verwerpen die kennis maar al te snel op die momenten dat de wereld op onze deur klopt met een belofte dat onze harten veel beter gevuld kunnen worden met iets heel anders dan de waarden die God van ons verlangt.

Het spel van de Hof van Eden herhaalt zich keer op keer, maar deze keer kunnen wij Adam en Eva de schuld er niet van geven. Hier moeten we de hand toch in eigen boezem steken. Op de momenten dat wij besluiten dat onze wereldse verlangens belangrijker zijn dan het plan dat God voor ons heeft, gaat er toch iets mis. Onze karakters worden dan geofferd op het altaar van werelds genot, plezier, hebzucht of egoïsme.

Paulus spreekt er over in als hij eenvoudig zegt: "Zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft." Zuiverheid in het geloof heeft niets te maken met hardheid, en is niet veroordelend jegens mensen die anders denken. De zuiverheid waar Paulus het over heeft is iets heel anders dan de rechtvaardigheid van de Schriftgeleerden, maar is nederig en gebroken, en klopt met een hart dat de tijd neemt om naar God uit te roepen omdat het weet dat het zonder Gods hulp onmogelijk kan lukken.

Want het begint altijd bij God. Het levende water dat God ons geeft in de stilte van het gebed, is nog zuiverder dan het verste water dat ontspringt op de hoogste bergtoppen van deze wereld. Maar hoe zuiver is het water nog nadat het door de filter van onze gedachten is gegaan, of hebben wij er van alles aan toegevoegd?

Nog niet zo heel lang geleden stierven er mensen in een bejaardenhuis doordat de waterleiding vervuild was en giftige ziektekiemen zich met het water vermengd hadden. De oorzaak was eenvoudig. De leidingen waren niet goed onderhouden. Onze geloofsleidingen moeten ook onderhouden worden. De Bijbel leert ons dat die kostbare schat van het geloof zich momenteel bevindt in het kwetsbare aardewerk van ons lichaam.* Het levende water, als in een kruik, verzamelt zich hier en het is de bedoeling dat het uiteindelijk wordt uitgegoten over een vereenzaamde wereld. Maar als ziektekiemen zich aan de wand van onze kruik hebben vastgezet vermengen ze zich, net als in het bejaardenhuis, met het water. Het water stroomt nog steeds en wij verkondigen met luide stem dat wij bij God horen. Helaas brengt het water dat uit ons stroomt nauwelijks verfrissing en erger nog, het veroorzaakt soms zelfs geestelijke ziekten die de wereld er van overtuigen dat er iets goed mis is met de liefdesboodschap van onze Heer. De woorden van de apostel Jakobus zijn van toepassing. "Maar dat is niet goed, broeders en zusters!"

Wij leven in deze wereld, worden er dagelijks aan blootgesteld en hebben hier ook onze taak. Maar vergeet nooit dat wij op deze aarde als pelgrims slechts op doortocht zijn, en net zoals Abraham op zoek zijn naar een stad met de vaste fundering waarvan God Zelf de architect en bouwer is.* Het Woord is zoals altijd onze troost en geeft richting. Jezus zei: "Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb." *

* 2 KORINTHE 4:7

* HEBREEEN 11:10

* JOHANNES 15:3