

Natuurlijk zorg ik voor je

Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Here riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verlostte mij uit alle ellende. (Psalm 34:7)

Jaren geleden woonde er eens een arm gezin in een klein hutje met maar een kamer. Als de jongen, een knulletje van een jaar of vijf, naar bed ging, moest hij zijn onderschuifbed onder het bed van de vader uittrekken en zo ging hij elke nacht slapen. Het gebeurde eens dat het jochie midden in de nacht wakker werd. Het duister bekleemde hem en hij riep angstig uit: "Vader... ben je daar?" Het was even stil, maar toen kwam de geruststellende, vertrouwde stem van zijn Papa. "Ja mijn zoon, ik ben er hoor. Maak je maar geen zorgen."

Dat was voldoende voor het jongetje om zich weer met een gerust hart om te draaien en hij viel direct weer in een gelukzalige slaap.

Vandaag leeft dat jongetje nog steeds. Alleen is hij nu een oude man geworden. Maar zijn hart is nog steeds hetzelfde. Iedere avond voordat hij gaat slapen knielt hij naast zijn bed en vraagt hij aan zijn hemelse Vader: "Vader? Bent U daar?" Het is altijd even stil, heel even maar, en dan komt het geruststellende antwoord: "Ja, Zoon. Ik ben er." Dan vraagt die man: "Wilt U alstublieft voor me zorgen vannacht?" Het antwoord is telkens hetzelfde. "Natuurlijk zorg Ik voor je. Maak je maar geen zorgen en ga maar lekker slapen, want Ik zal je nooit verlaten."

Wie zullen wij vrezen of waar moeten we bang voor zijn als God onze Vader is?

