

## Hij kan het niet alleen

Een zendeling uit India maakte eens de opmerking dat als Christus was begonnen met het prediken van het evangelie in India, en iedere dag weer een ander dorpje zou bezoeken, Hij vandaag nog steeds in India bezig zou zijn. Er is zoveel te doen en er zijn zo verschrikkelijk veel mensen.

Als Christenen staan we voor een onvoltooide taak! Toch kunnen wij die taak aan met de volste overtuiging in het geloof, en een hart dat klopt met een warme liefde voor Jezus, in de wetenschap dat het mogelijk is! Overal wachten nog heel veel zielen op verlossing. Een paar dagen voordat hij stierf zei de Russische schrijver Leo Tolstoj, alsof hij de woorden van een profeet sprak: “De hedendaagse wereld is God kwijt, en kan zonder Hem niet leven.” Is dat niet de oorzaak van het lijden in onze gebroken, bloedende wereld van dit ogenblik? Een wereld die God kwijt is! Heel veel mensen roepen uit met Job: “Och wist ik maar dat ik Hem zou vinden, dan zou ik naar Zijn woonplaats toe komen.”

– Mrs. Charles E. Cowman

Onthoud het goed, God gebruikt nog steeds mensen om Zijn zoekende kinderen te bereiken. Mensen die zich volledig overgegeven hebben aan God, mensen zoals Gideon uit de Bijbel bijvoorbeeld, over wie staat geschreven dat Hij met de Geest van de Here vervuld werd. En dat is dan ook het geheim. Het gaat er om dat wij vervuld raken met de Geest van God. Zonder de geest stelt ons werk niet veel meer voor dan gebakken lucht. Gideon was van zichzelf niets. \*Gideon stelde niets voor in het strijdgewoel, maar toen de Geest over hem kwam werd hij een gereedschap in de hand van God.

God is steeds op zoek naar mensen die zo klein en onbetekenend zijn dat de mensen verbaasd uitroepen: “Het moet God wel zijn die door die man of vrouw heen werkt!” Wanneer God ze gebruikt worden doorgewone instrumenten heel bijzonder.

Abraham, Mozes, Jozef, David... als wij aan die Bijbelse helden denken kijken we met ontzag naar hun daden. Die Bijbelse reuzen waren het zwaard des Heren, de verlossers voor hun tijd. Maar ze werden pas belangrijk toen de Geest van God over hen kwam. Zo kunnen ook wij een verschil maken in deze kille wereld. Ook jij kunt de persoon zijn voor dit moment; dit speciale moment, dit gedenkwaardige moment voordat onze Heer Jezus Christus terugkomt om Zijn Bruid op te halen! Hij wil jouw voeten gebruiken om naar hen toe te gaan, jouw mond om Zijn woorden te spreken, Hij laat jou iemand liefdevol de hand reiken, dat briefje sturen dat iemand nodig heeft of die aandacht geven die iemand nodig heeft. Hij gebruikt jouw glimlach om Zijn warmte door te laten komen.

“Alleen Christus kan deze wereld redden, maar Christus kan hem niet alleen redden!”

NAAR EEN ARTIKEL IN “STREAMS IN THE DESERT”

\* Job 23:3

\* Richteren 6:34

