

# Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Nummer 19:5

**E**en boer in de bergen vertelde me eens hoe het kwam dat zijn koeien regelmatig verdwaalden. Een koe ziet een lekker polletje gras en loopt er naar toe. Nadat zij dat gegeten heeft ziet ze weer een polletje. Dat ziet er nog lekkerder uit, dus loopt ze er likkebaardend naar toe. En zo loopt ze verder en verder bij de kudde vandaan totdat ze hopeloos is verdwaald. Zo dwalen wij ook van de juiste weg af. Het zijn meestal maar kleine polletjes. Maar als je genoeg polletjes volgt in plaats van God, sta je voordat je het in de gaten hebt alleen op de berghelling.

## Het licht en het duister

**W**at een ouderwets woord is dat. 'Zonde'. Daar krijg je zo'n idee bij van een volledig in het zwart geklede dominee die hel en verdoemenis preekt. Niets mag en alles is zwaar, zwartgallig en plichtmatig. En toch... Toch is het een goed Nederlands woord. En ook staat er in de bijbel heel veel over geschreven. En zien we de gevolgen ervan overal om ons heen.

Maar voor iemand die niet in God gelooft kan het gepraat over zonde nogal bekrompen en betuttelend overkomen. Maar eerlijk is eerlijk, de wereld met al haar mooie woorden en plannetjes lijkt de weg volledig kwijt te zijn. Jezus vertelt ons in Johannes 2:19 wat zonde is: Het licht is in de wereld gekomen; maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Zonde is het kiezen van het duister boven het licht.

Waarom zou iemand de duisternis verkiezen boven het licht? In het licht is alles zichtbaar. In het licht weet iedereen wie je bent. Maar in het duister kun je de dingen verbergen. In het duister kun je je anders voordoen dan je bent. In het duister kun je een ander misleiden of snode plannetjes uitvoeren.

*Honingzoet waren zijn woorden, maar bittere haat was in zijn hart, zacht vloeiden de woorden van zijn lippen, maar zij staken als messen! (Psalm 55:22)*

En wij dan als gelovigen? Wij verkiezen het licht toch zeker boven de duisternis? Wij zijn toch zeker heel wat beter dan die slechte, zondige wereld. Wie zal het zeggen? Een Christen is niet noodzakelijkerwijs een beter mens dan een ongelovig mens. Maar een Christen heeft wel de mogelijkheid om het licht aan te doen in het duister en dat is het grote verschil.

*Als wij (Gods) gebod gehoorzamen door elkaar lief te hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het licht van Christus binnen. (1 Johannes 2:8)*

Maar soms willen ook wij ons hart liever niet te kijk zetten. Soms laten wij het licht liever ook niet toe. Dan lijkt het duister veiliger en minder gecompliceerd. Dan ben je tenminste nog een beetje je eigen baas. Maar de vruchten die je in het duister plukt zijn wrang en hoe je je best ook doet; zolang we het licht niet binnen laten, blijven we struikelen in de nacht.

*Wie beweert in het licht van Christus te leven, maar een hekel aan zijn broeder heeft, leeft nog steeds in het donker. (1 Johannes 2:9)*

Wij kunnen God dus danken voor het licht van Zijn prachtige Woord. We gaan ons eigen hart er door begrijpen. Het geeft ons de moed om ons bloot te stellen. We hoeven niet langer de schijn op te houden.

Wie kan het beter zeggen dan Petrus toen hij zei:

*'Wij hebben het profetische woord, zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.'* (1 Petrus 2:19)