

Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Nummer 18:5

Er is een verhaal bekend over een moeder die zich huilend tot Napoleon wendde omdat haar zoon, een soldaat uit het leger, geëxecuteerd zou worden. De zoon had klaarblijkelijk van alles fout gedaan en zijn lot leek bezegeld. Maar de moeder stortte zich neer aan de voeten van de keizer en smeekte om genade. Napoleon keek de vrouw aan en zei: "Uw zoon verdient geen genade." "Daarom kom ik juist naar u toe," weende de vrouw. "Natuurlijk verdient hij het niet. Daarom vraag ik u juist om genade, want genade betekent dat we iets krijgen dat we niet verdienen." Napoleon was even stil en zei toen: "Ik geef hem gratie. Uw zoon zal blijven leven."

Verdiene doen we het niet

Jezus kijkt de Vader aan en zegt: "Vader, dit is mijn dochter. Dit is mijn zoon. Zij hebben in mij geloofd. Ze hebben Uw liefde niet verworpen. Ik vraag U nu om hen hun zonden te vergeven. Ik heb de prijs al betaald. En de Vader glimlacht. Hij weet wat Zijn zoon gedaan heeft. Door de prijs die Jezus betaalde is het recht geen geweld aangedaan; de wet is vervuld en toch heeft de genade overwonnen. De rechtszitting is ten einde. De poort van het leven staat open en de weg is vrij.

Een rechtszitting? Komt iedereen daar te staan? Wordt ieder mens geoordeeld?

Van die slechterikken kan ik me dat wel voorstellen, maar er zijn toch ook heel wat 'goede' mensen.

Voor hen geldt dat toch zeker niet?

Maar wie is er goed? Jezus gaf het antwoord aan de rijke jongeling toen die Hem 'goede meester' noemde: "Waarom noemt u Mij goed? Alleen God is toch goed?"*

Welke mens heeft er niet gezondigd? Wie heeft er niet iets op zijn kerfstok? Wie kan er blijven staan in het licht van Gods hemelse schoonheid en zich verbinden met de heiligheid van God? In onze eigen kracht blijft er in het aangezicht van God niet veel van ons over. Jesaja beschreef het toepasselijk in de Bijbel toen hij zei: "Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het smoezelige voden te zijn."* En wat te denken van de woorden van Koning David toen hij zei: "Vanuit de hemel kijkt de HERE op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is, iemand die naar Hem vraagt. Maar alle mensen zijn van Hem afgedwaald; met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is er zelfs niet één, die doet wat goed is." * Nee, als het aan ons lag hadden we niet veel kans bij God. Onze eigen goedheid zet geen zoden aan de dijk.

Maar dat is nu juist het wonder. Er is hoop en leven. Er is vergeving en genade en de poort staat open. En dat betreft ieder mens die God niet verwerpt in zijn hart. Wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan hebt, Jezus heeft de prijs betaald. Verdiene doen we het niet, maar daarom heet het ook 'genade'.

*MARKUS 10:18

*JESAJA 64:6

*PSALM 14

