

# Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

**W**aarom is Jezus zo belangrijk? Dat zie je in een oogopslag. Vergelijk Hem maar eens met wat 'groten' uit de geschiedenis. "Ik schilder!" riep Raphael uit. "Ik bouw en ik schilder," pochte Michelangelo. "Ik heers!!!" schreeuwde Caesar. "Ik zing..." zong Homerus. "Ik verover!" riep Alexander de Grote. En Jezus? Die zei: "Ik zoek en Ik red."

## De Ster

**D**e verwarring viert hoogtij. Er heerst onzekerheid. Het nieuws is alarmerend. We lezen over moord en doodslag, over honger en ongekende wreedheden. Waar gaat dit naar toe? Waar is het goede nieuws? En toch...Hoog en ver verheven boven het duister, straalt er een oneindige ster. Haar licht blijft de aarde maar bestralen. Zij is een voortdurende wegwijzer naar de poort van het eeuwige leven. Haar boodschap is zo eenvoudig dat zelfs de kinderen het kunnen begrijpen.

Onze huiskamers worden bestookt met beelden waar onze voorouders zich in het graf over zouden omdraaien. Mishandeling, terrorisme en mensenhandel. Waar gaat dit naar toe? Waar is het goede nieuws? En toch blijft die ster maar stralen. Hoog verheven boven het geweld en geraas van onze aarde verlicht zij het duister. De mens kan dat licht niet doven. Sommige mensen proberen het wel, want niet iedereen houdt van die ster. Het kwaad houdt nu eenmaal niet van het licht. Maar hoe kun je met mensenvingers het licht doven?

Mensonterende ziekten laten lichamen wegteren. Er zijn mensen wier harten het begeven van angst. Er is pijn en er wordt geleden. Is deze wereld nog wel veilig voor onze kinderen? Er zijn zelfs mensen die een einde maken aan hun eigen leven. Waar gaat dit naar toe? Waar is het goede nieuws?

En toch blijft die ster maar stralen. Rustig en onverstoort als een baken in de storm. Niets kan haar boodschap van hoop, geloof en liefde doen verstommen. De ster straalt nog steeds voor ieder mens op aarde. Haar licht klopt op de deur van elk mensenhart.

Lang geleden werd er ook al geschreven over die ster. Eens waren er drie wijzen die het licht van de ster nauwlettend volgden. Die erin geloofden en het eerden. Het leidde hen naar de kribbe, waar ze neerknielden voor de Koning van de eeuwigheid en waar ze behalve hun kostbare geschenken ook hun harten weggaven. Je vraagt waar deze wereld naar toe gaat? Precies weet ik het ook niet, maar ik weet wel waar ik naar toe ga. Ik volg de ster. Nauwlettend, net als de wijzen uit het kerstverhaal, want dat licht voert weg van pijn, zonde en angst, en brengt me tot de hemelpoort. De ster schijnt nog steeds.

Als je haar wilt zien.

