

Ware weelde

Verjaardag in aantocht? Of heb je misschien nog een speciaal kerstgeschenk nodig. Als je vertrouwen stelt op de rijkdommen van deze wereld valt er heel wat te halen en kun je kiezen uit een grote hoeveelheid geschenken. Zo werd er in het programma 'Good Morning America' verteld over geschenken die in ieder normaal huisgezin goed zouden staan.

Er werd daar het nieuwe model Jaguar aangeboden, de Jaguar 220. Het is niet moeilijk om zo'n auto te kopen. Je hoeft slechts een aanbetaling te doen van \$ 80.000. Als de auto wordt afgeleverd moet je de resterende balans van \$ 587.000 wel binnen drie dagen overmaken, maar dan heb je wel iets waar je de burens de loef mee kunt afsteken. En vergeet vooral niet dat ze van dergelijke auto's maar 250 per jaar maken.

Als je zo'n auto aanschafft is het natuurlijk wel zaak deze in goede conditie te houden. Dat is geen probleem, want je kunt er gelukkig ook een goede was voor kopen, speciaal gemaakt voor je model. En die is goed betaalbaar, want zo'n flesje kost maar \$ 3400. Zeker de moeite waard.

Geen fan van auto's? Geeft niets. Koop dan de toiletbril van goud en zilver, ingelegd met kostbare juwelen. Die kost slechts \$ 300.000. Toch iets te duur? Ga dan naar de aanbiedingen. Daar staan dingen zoals een frisbee van \$ 18.000, een jojo van \$ 10.000, een muizenval van \$ 12.000 of een fopspeen voor de nieuwste aanwinst in het gezin. Die is maar \$ 28.000

Wat een weelde...

Maar toch heeft de wereld het goed mis, want zoals Jezus zei: "Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen." In de Bijbel staat beschreven dat het Woord van God van grotere waarde is dan goud en zilver.

"Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en Mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van Mijn Vader kom."

Jezus wil ons helpen om onze blik op de hemel te richten. Alles in zijn boodschap is er op gericht om ons weer te verbinden met God en ons te overtuigen van de ware rijkdommen, de rijkdom van God. Die wordt gevonden in een liefdevolle relatie met onze Schepper, die ons tot in de eeuwigheid wil hoeden en leiden.

Toen een van de Roomse Pausen eens een overtuigd Christen op bezoek had liet hij deze trots de schatkamers van het Vaticaan zien en zei: „Mooi hè... alleen kan ik niet zoals Petrus tegen de verlamde bedelaar zeggen: 'geld heb ik niet'..."

"Dat klopt," antwoordde de Christen, "En de rest van het vers kunt u ook niet zeggen: 'maar wat ik heb, krijgt u van mij. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth: loop!'"

Wat God voor ons heeft voorbereid is vooralsnog voor ons verborgen, dat wordt ons pas geopenbaard in het volgende leven. Maar Zijn allergrootste geschenk heeft Hij ons al gegeven, het geschenk van Zijn leven dat wij gedenken tijdens het avondmaal. De vergeving van onze zonden en de genezing van ons gebroken hart. Zoals in de Bijbel staat: Dank God voor Zijn Zoon, Die Hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn.