

## ***Dat kostbare geloof***

Als de lelies angstig beven in de wind  
omdat ze zijn vergeten  
en niet langer weten  
hoe in Gods groene weiden  
hun aroma te verspreiden...

Als de vogels niet meer vrolijk vliegen  
omdat ze schuren moeten bouwen  
om voorraden in te stouwen,  
als ze hun proviand gaan tellen  
om de toekomst veilig te gaan stellen...

Dan is het tijd  
voor angst en voor onzekerheid,  
voor spanning, schrik en strijd,  
Dat is de dag om zorgen zelf te dragen  
en om eens goed te klagen.

Maar die dag die ken ik niet,  
zeg me even wanneer jij hem ziet.  
Dus waarom zou ik me zorgen maken  
als God beloofd heeft om te waken?

Want als met de vogels en de bloemen van het veld  
is het ook met mij heel goed gesteld.

Door zorg en angst zal ik niet groeien  
Het geluk zal er echt niet van gaan bloeien.  
Ik rust maar liever in het Woord van God  
en vertrouw Hem met mijn lot.

Ons geloof is kostbaar. Zelfs kostbaarder dan het zuiverste goud. Ons geloof is het kompas dat ons naar Gods veilige havens loodst. Ons geloof verbindt ons met Jezus en bepaalt voor een groot deel hoe warm en persoonlijk onze relatie met Hem zal zijn. Ons geloof is dus ook belangrijk voor Jezus. Dat blijkt uit Zijn gesprek met Petrus vlak voor Zijn dood. Toen Hij wist dat Petrus Hem ging verloochenen zei Hij niet: "Simon Petrus, Ik heb gebeden dat Satan je met rust zal laten." Hij zei iets heel anders. Hij zei: "Simon, Simon, Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof." Het ging Jezus er niet in de eerste plaats om dat Petrus niet getest zou worden en geen problemen zou hebben. Hij had Satan toch makkelijk kunnen tegenhouden en die

verraderlijke, giftige tong tot zwijgen kunnen brengen? Maar dat deed Jezus niet. Dat bad Hij niet. Hij bad dat het geloof van Petrus hem niet in de steek zou laten. Het geloof van Petrus moest gesterkt en beschermd worden.

Jezus weet dat ons geloof ons kostbaarste goed is. Het moet tegen elke prijs beschermd worden. Het geloof is onze drijfveer. Het geloof geeft je de overtuiging om ondanks je fouten toch op te krabbelen en door te gaan. Het geloof is wat de wereld overwint. Wij worden zalig gemaakt door ons geloof. Niet door onze kennis, onze wijsheid, ons geld of onze opleiding. Ons geloof wordt dan ook voortdurend onder vuur genomen door de vijand die het bestookt met twijfel en angst. Want hij weet dat als wij ons geloof aan de wilgen hangen, onze kracht en ons vertrouwen gestadig uit ons leven zullen wegvloeien en er niet veel meer overblijft dan een lege, levenloze schil. Ons geloof is dus kostbaar en het is meer dan de moeite waard om er alles aan te doen om het te sterken en te beschermen.

En wat is dat geloof? Het is de overtuiging dat God getrouw is. Dat Hij Zijn Woord zal houden, ook al begrijpen wij het niet altijd direct. Dat de overwinning niet gevonden wordt in onszelf, maar in God en in Zijn beloften. Jezus zal antwoorden. Hij komt altijd. En altijd precies op tijd.

Toen Maria en Martha wanhopig om hulp vroegen toen Lazarus stierf, leek het er op dat Jezus niet kwam. Lazarus stierf en Maria en Martha waren ontroostbaar. Toen Jezus uiteindelijk kwam zei Hij: "Lazarus is gestorven, maar Ik ben blij voor jullie dat Ik er niet bij was, want nu zal jullie vertrouwen in Mij sterker worden." En Lazarus liep zo het graf uit. Jezus was precies op tijd gekomen.

En zo zal Hij ook voor ons komen. Altijd en altijd precies op tijd. Hij zal Zijn Woord houden en ons nooit laten vallen. Dat is het kostbare geloof dat Jezus in ons wil bouwen, sterken en verfraaien. En dat is ook het geloof waar we het nieuwe jaar als overwinnaars mee mogen doorkruisen.