

Want ons is een Kind geboren

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn Koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de vrede. Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. Hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren, omdat de brandende liefde van de HERE van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen! Jesaja 6:5-6

Deze Bijbelpassage vertelt het Kerstverhaal in een notendop. Het kindje, geboren in de kribbe kwam om de wereld te regeren. Dat gebeurt voorlopig nog vanuit de onzichtbare, geestelijke dimensie, maar over niet al te lange tijd na Zijn wederkomst, wordt Zijn heerschappij voor ieder mens zichtbaar.

Woorden als heerschappij, regeren en bewind zijn voor sommige mensen een nogal beladen woord. En wie moppert er zo nu en dan niet over wat de 'regering' nu weer uithaalt, het beroerde belastingstelsel waar we mee te maken hebben, of de onrechtvaardige wetten en regeltjes die ons belemmeren in onze vrijheid. Vooral het woord heerschappij heeft geen erg positieve klank. En terecht, want hoeveel slechte koningen en dictators zijn er niet geweest die grote gebieden met ijzeren hand regeerden in hun persoonlijke lust voor macht en bezit en de volkeren als ware despoten onder de duim hielden?

Het is voor menselijke schouders dan ook eigenlijk niet te doen om zo'n last te dragen. Geen mens is rechtvaardig genoeg of heeft de wijsheid om volmaakt te regeren. Zelfs Koning Salomo, toch de wijste mens die er bestond, maakte er een potje van door meer naar de vrouwen in zijn harem te luisteren dan naar God.

De mens was dan ook niet voorbestemd om die verantwoordelijkheid te dragen. Alleen Jezus, God zelf, kan dat aan. Daarom zal de wereld ook pas echt beter worden nadat Jezus is wedergekeerd. Maar beter worden zal het. Hoe duister het er vandaag ook uit mag zien en hoe uitzichtloos het soms ook lijkt, er staan geweldige tijden voor de deur. Het beste moet nog komen.

En ofschoon Jezus misschien nog niet zichtbaar aan het roer staat, en de macht van het duister vandaag nog niet verdreven is, regeert Hij nu al in de harten van de mensen die naar Hem opkijken. In de mensen van 'goede wil' die zich net als de herders op die geheiligde nacht in Bethlehem voor het koningskind hebben neergebogen. Maar het kwaad werd de doodsteek toegebracht toen Jezus stierf aan het kruis en zei: "Het is volbracht." De dood en de duivel zijn overwonnen en terwijl mensen zich vandaag nog steeds tegen God kunnen keren en de vrijheid hebben om zich te verzetten tegen Zijn komende heerschappij, zal dat niet lang meer duren. In het toekomstige Koninkrijk van God zal ieder mens zich voor de Koning neerbuigen. Het zal een regering zijn met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid, maar zeker niet democratisch. Dat wordt een echte heerschappij, maar dan wel een hemelse, waarbij "Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel."

In die tijd zal ieder mens zich schikken naar Gods regering. "Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. "Ere zij God in de hoge," zongen zij. "Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven." Wat een wonderschoon kerstgeschenk heeft God ons gegeven.

