

De strijd doorstaan

Woorden van Jezus

Wat hebben de grote Bijbelhelden zoals bijvoorbeeld Mozes, Noach en Job gemeen? Het werd hen niet gemakkelijk gemaakt. Er was strijd. Zo zorgde Mozes veertig jaar voor de schapen in de woestijn, nadat hij was weggevlucht bij de rijkdommen van Egypte. En Noach verging het al niet veel beter. Die werkte meer dan 120 jaar aan het bouwen van de Ark, maar werd door iedereen gezien als de dorpsidioot. En Job dan? Dat was toch een rechtvaardig man, die enorm zijn best deed om Mij te behagen, maar daar werd hij schijnbaar niet voor beloond. Hij kreeg niets dan tegenslag op zijn bord.

Maar juist die tegenslagen en het feit dat hun gebeden niet direct werden beantwoord hielpen om hun geloof te vormen. Het maakte hen sterk, zo sterk dat hun daden nu bij ieder mens bekend zijn. Hoe kon dat? Wat was het dat hen hielp om vasthoudend te zijn? Wat was het geheim? De tijd die ze met Mij doorbrachten.

Het was het feit dat ze Mijn aangezicht steeds weer zochten en koste wat kost telkens Mijn stem in de stilte weer wilden horen. Als zij niet de tijd hadden genomen om zich voor Mij uit te strekken en openhartig over alles met Mij te praten en naar Mijn stem te luisteren zouden ze nooit de kracht en de moed hebben gehad om door te gaan en zich vast te houden aan Mijn Woord. En dat geldt dus ook voor al Mijn kinderen in deze wereld. Als jij door een zware tijd heen gaat, neem dan de tijd om Mijn stem te horen. Trek je bij Mij terug en verbind je geest met die van Mij. Ik zal je geloof voeden en sterken en je wonderen laten zien waardoor je vol geloof en vertrouwen in het leven zult durven staan.

