

DOOR DE WERELD BESPOT EN VERWORPEN

DOOR KOOS STENGER

De afgrijselijke orkaan die het Caribische gebied heeft getroffen en het leven van vele gezinnen heeft ontwricht is niet het enige alarmerende nieuws van deze week. Zo zijn er in datzelfde gebied berichten verschenen die mogelijk nog schokkender zijn dan het hartverscheurende nieuws over mensen die al hun aardse bezittingen in een klap kwijt zijn geraakt. Daar, in dat gebied waar het lijden en de pijn hun weerga niet kennen, lopen nu bloeddorstige mensen rond met scherpe hakmessen om andere mensen te beroven. In plaats van de handen ineem te slaan en elkaar te steunen wordt er gevochten en geplunderd.

De menselijke natuur goed? Geloof het maar niet. En God weet er alles van.

In het boek Johannes staat een schokkende passage. “Door de wonderen die Jezus tijdens het Paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel mensen in Hem geloven. Maar Hij bleef terughoudend, omdat Hij de mensen door en door kende. Niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen, want Hij wist wat er in een mens omgaat.”

Nou, daar kunnen we het dus mee doen. God is klaarblijkelijk goed op de hoogte van het menselijk kwaad. Het ging voor het eerst goed mis in de Hof van Eden, toen de eerste mens zijn ogen van God afwendde en zijn hart begon te vullen met dingen die hem beter leken. God werd van de troon van het menselijke hart gestoten. Het eigen ik besteeg de zetel, in oorsprong geschapen voor God alleen, en eigenbelang en persoonlijk geluk werden de drijfveer van het leven. Sinds die dag is de wereld de weg terug naar het paradijs hopeloos kwijtgeraakt.

Geloof je het niet? Sla de krant dan maar open, want we worden dagelijks geconfronteerd met onbegrijpelijke berichten over grof geweld en tomeloos egoïsme.

Maar er is hoop. Er zijn antwoorden en er is een oplossing. Alleen... die oplossingen hebben niets te maken met het menselijk inzicht of het menselijk kunnen, maar alles met dat wonderlijke woord uit de Bijbel: “Genade.” De genade van God.”

Hoe is het toch mogelijk dat God de zondige mens niet laat vallen? Maar zoals de vader de armen uitspreidde en de verloren zoon omhelsde zo staat God ook klaar voor ieder mens die genoeg heeft van zijn eigen falen en gebroken voor Hem durft neer te knielen. Voor ieder mens die de afgoden van de troon in zijn eigen hart afranselt om weer plaats te maken voor de Schepper van het leven en Jezus nederig vraagt die vrijgekomen plaats in te nemen, voltrekt zich een wonder. Er wordt een nieuwe natuur in ons geboren, de natuur van God. De kille, egoïstische menselijke natuur verliest haar heerschappij en ofschoon hij ons tot op de dag van onze dood zal blijven bestoken, is hij uit ons hart verbannen. Het licht heeft tenslotte geen gemeenschap met het duister.

Dat is het geheim van het ware geluk, door de wereld niet begrepen, en zelfs verwenst en bespot. De wedergeboorte is het geheim dat ons opnieuw verbindt met God, waardoor Zijn stem weer begint door te komen in onze ontredde harten en ze weer tot bloei doet komen.

Paulus had het begrepen toen hij schreef: Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn.” (Filippenzen 3:8) Geen dingen, maar God. Het gaat niet om roem, macht of een goede naam... Het gaat om de Heer. Het geluk wordt nooit gevonden in de strijd om jezelf boven water te houden. Jezus zei: “Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden.” Makkelijk? Nee, maar er staat wel een herder naast ons die ons onze fouten vergeeft en bij ons persoonlijk wil aanschuiven om ons de weg te tonen. Zo is er zelfs hoop voor die verwilderde gekken met hun hakmessen op St. Maarten... als ze tenminste hun afgoden van de troon van hun hart stoten en plaats maken willen voor de God die hen door en door kent.