

Door die opmerking raakten de discipelen erg in de war. "Wie kan dan gered worden?" vroegen zij.

Jezus keek hen ernstig aan en zei:
"Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk."

Matthäus 19:25-26