

Laat u niet door het geld in beslag nemen.  
Wees tevreden met wat u hebt, want God  
heeft gezegd: "Ik zal altijd voor u zorgen; Ik  
zal u nooit in de steek laten." Daarom  
kunnen wij goede moed hebben en zeggen:  
"De Here helpt mij; daarom hoef ik niet bang  
te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.

Hebreeën 13:5